

Från Marie Winbergs blogg 091015:

Bruksdag med Sandskogarna 091010

Nåväl i fredags kom jag hem från jobb och då hade Anders packat vagnen och vi drog iväg till Vittsjö Camping för att träffa Conny & Ingrid samt Roland & Lena. De tog ju Viggo på orden i somras och skaffade husvagn och denna helgen var deras premiärtur för att kolla så allt funkade. När vi kom fram till Vittsjö var det bekmörkt och kallt. Roland och Lena höll på att sätt upp tältet och vi hade fått en liten hörna på en gräplätt i utkanten av campingen, då de hade missupattat och trodde det bara var två vagnar som skulle komma. Och resten av campingen var KNÖKFULL!!! Tydligt en populär vintercamping detta....

Efter lite trixande fick vi vagnen på plats och jag kan ju säga att en brandskyddsinspektör hade gråtit krokodiltårar om han sett placeringen av vagnarna men vi fick en lite mysig innergård a la cowboy-stuk, med lägerelden (grillen) i mitten....Sedan kom nästa problem; strömmen! Vi har ännu inte fått rätt på gasolvärmen så vi var tvungna att ha värme, men propparna gick i det lilla servicehuset de sagt till oss att koppla in oss på. Och en och annan campinggäst fick vackert vänta i mörkret på toan tills föreståndaren kom och fixade till det. Under tiden hittade vi en elstolpe längre bort och kablarna räckte precis och allt blev frid och fröjd och vi kunde äntligen få värme till våra huttrande barn! Sedan blev det lite grillning och lite gött tjöt i husvagnen innan vi knoppade in vi ca midnatt.

Lördagen började med en rejäl regnskur men sedan höll det sig undan mestadels av tiden. Efter frukosten drog vi iväg till Vedema-området som Sandskogen hade bokat av kelpieklubbens mark. Väl framme träffade vi Ellinor och Mia (Bea). Snart kom ju även Claras flock; Eva och Mats och BC:n Cindy samt Gunnel och Liza (BumbleBee) och vi alla provade på sök. Vi började med Clara och eftersom Clara har kört lite sök innan så gick det som tåget. Clara är ju Cännys syrra och man kan se likheterna; coolheten i kombination marbetsviljan och fokuset. Kul att se! Eva menar att Clara är en mycket lugn hund hemma och lätt att ha att göra med. Och det kan jag oxå skriva under på när det gäller Canny!

Sedan var det dags för Mia (Bea) som inte har kört sök innan. Och först var hon ganska skeptisk till undertecknad som poppade upp bakom en gran. Men så gick matte och Anders ut med henne till mig och sedan var blygslen som bortblåst och hon var nog den som efter dagen hade tvättat flest halsmandlar.... Elinor har ju varit sjuk och inte hunnit återhämta sig helt än, men jag beundrade henne för hennes kämpavilja i Vedemas tuffa backar.... BRA JOBBAT!

Liza och Gunnel stod näst på tur och även de skötte sig med bravur. Jag och Gunnel "testade" lite på en bruksdag förrs året och det verkade inte som lilla fröken hade glömt detta! Tyvärr var Gunnel tuvngen och köra hem till maken då han hade ont i ryggen, men vi hann med två små pass.

Och nu var det vår tur att äntra sökbanan och det var klockrent - återigen! Vi körde mina vanliga poppar och det funkade bra! Det är så fascinerande att se att han trots stora retningar ändå inte hetsar upp sig och går i stress, vilket är ganska vanligt när man kör starka retningar. Detta var något som jag tycker var generellt för alla Sandskogarna; ingen negativ stress överhuvudtaget! Utan lugnt och fint fokus men ändå med en jäkla fart och målmedvetenhet for de fram i skogen. Så här får man väl ge beröm till uppfödarna som lyckats få fram så stabila hundar med motor, för det kan nog inte bara hänga på bra valpköpare ;)

Även Amika visade klart och tydligt att detta med sök är hennes grej. Och kom hon av sig vid nåt tillfällen så inte fasen gick hon till stigen för att få hjälp utan fortsatte leta till hon hittade sin figge. Otrolig arbetsvilja och självständighet - känner igen en viss Algot här....;) Och när Anders och jag i kollade fotona i går kväll så sa vi i korus " det som att se en ung Raja i ögonen".... den glada uppsynen som är så karaktäristisk för almdalare/glimmergruvare vilket hon ju är i i grund och botten.... Anders är onekligen lite förälskad i denna lilla fröken....;)

Nu var det dags för det tunga och mer rutinerade gardet; Bessy och Ebba. Bessys sök missade jag en hel del men jag tror Anders hade en del tips till Roland då han gått igenom denna fasen Bessy just nu befinner sig i med fler hundar. Söket är ganska klart och nu börjar finliret och automatiskt lite mer

krav och då gäller det att vara tydlig så inte hunden blir osäker och tappar tråden. Lätt på pappret och svårt i praktiken men Roland och Bessy skötte det utmärkt och lilla fröken gick bra!

Sist ut innan fikan blev prinsessan herself; Ebba. Anders som hade varit Coach hela förmiddagen la upp ett blandat sök och jag tyckte hon skötte sig bra. Det blev dock inte det flytet han hoppats på då många gick ner till bilarna och vi blev få kvar på stigen, Men det löste sig ändå och Anders var nöjd med Ebba insats.

Nu var kl 14.00 och mattarmen började göra sig rejält påmind. Ingrid och Conny och Eva bjöd på korv och bröd och gud vad det är gott bara sådär i skogen! Heid och Viggo som varit med hela dagen var överlyckliga och fick ny energi! Efter en liten skur var det dags för andra passet och det gick lika bra för alla hundarna . Utom möjligtvis Ebba som plötsligt fick problem med att en flock jägare skulle lägga blodspår genom sökrutan till sina taxar.....

När Anders påpekade för dem att de störde oss och vi hade hyrt marken hela dagen, så svarade de bara att de hade inga problem med våra hundar och behövde lägga ut spåren dagen innan och traskade vidare i sökrutan med sina blodflaskor.... SUCK! Men jag tror ändå Ebba fick ett bra avslut inför söktävlingen nu på söndag.

Och här kommer bilderna från helgens sökträning: www.pixbox.se/alb1131949

När klockan var ca 17 så drog vi tillbaka till campingen, och jag och barne tog en skön efterlängtd varm dusch medan Anders fixade maten i hop med övriga i taikon-gänget. Lena bjöd mig pågott rödvin och sedan var tjötet igång igen haha! Eftersom det var landskamp mellan Sverige och Danmark hade Conny parkerat sig i ett tag i deras husvagn för att följa matchen, dock blev det nog mest Zzzzz.... haha! Men vi andra hade så trevligt så och löste mååånga världsproblem!

TACK ALLA för en supertrevlig helg och god och kul samvaro! Både kvällar som dagar! Detta måste vi göra om... ungarna har redan börjat tjata..... Och det var extra trevlig att lära känna Roland och Lena lite mer in på livet; en mycket kul vänskap som jag hoppas vi kan utveckla ytterligare!

Söndagmorgonen var lite seg men vi kom iväg kl 10.00 så vi hann hem till Viggos simskola. Det var ganska skönt att komma hem i tid så man fick tömt vagnen och skött undan en del helggöra oxå. Själv skulle jag ladda lite inför kommande dagar....